

Filosoferen met kinderen

Naast artistiek leider van Blik Bijzonder en projectleider bij Stichting de Vrolijkheid ben ik beschikbaar om met kinderen te filosoferen. Hiervoor heb ik de beroepsopleiding filosoferen met kinderen en jongeren afgerond bij de Internationale school voor Wijsbegeerte.

Filosoferen met kinderen kan op basisscholen, als research voor kunstprojecten of theatervoorstellingen, maar is eigenlijk overal geschikt voor als je benieuwd bent naar de gedachten en inbreng van kinderen.



kan je ook kunst maken
van lucht of van
tomatensap?

Filosoferen op school

Op school leren kinderen, sluiten ze vriendschappen en doen ze ervaringen op die een leven lang meegaan. Dan is het belangrijk dat er ruimte is om allerlei onderwerpen met elkaar vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. Zonder goed of fout. Maar hoe doe je dat? Hoe bied je kinderen de ruimte om te ontdekken wat ze aan het hart gaat, waar ze zich over verbazen of zorgen over maken. Is het fantasie of werkelijkheid, is het een mening of een idee? Voor mij draait het om het bieden van ruimte voor onderzoek. Want als die er niet meer is, stopt de beweging.

Werkwijze

Filosoferen begint met een vraag, bedacht door de kinderen. De filosofische vraag is het uitgangspunt voor het filosofische gesprek. Om tot een filosofische vraag te komen inspireer ik kinderen.

Ik gebruik hiervoor ook theatrale werkvormen. Zo speel ik met enige regelmaat 'Mevrouw Philomena'. Zij daagt kinderen uit om na te denken over een filosofische vraag. Vervolgens ben ik gespreksleider van het gesprek. Hierbij blijf ik uit de oordelen en werk ik vanuit de houding niet-weten. Ik bemoei me niet met de inhoud, maar zorg dat het een filosofisch gesprek blijft. Ik daag kinderen uit om hun gedachten vrij baan te geven.



Kunnen schoenen liegen?



Kan kunst stinken?

Over mij

Filosoferen met kinderen

De beroepsopleiding *Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ)* bij de Internationale school voor Wijsbegeerte afgerond. Tijdens deze opleiding leer je om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren. De kunst is om een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te vormen en te zorgen dat het ook filosofisch blijft. Daar is niet alleen achtergrondkennis van de filosofie voor nodig, maar vooral ook gespreksvaardigheid.

Praktijkervaring

Filosoferen op basisscholen (WSV, de Zeeheld, Wielewaal).

Filosoferen met kinderen op basisscholen (Oscar Carre & de Gouw) ter voorbereiding van kindervoorstelling 'Pech' van George & Eran productions. (www.georgeeranproducties.nl)



Theater en kunst

In het filosoferen met kinderen maak ik graag gebruik van theatrale werkvormen. Hierbij kan ik putten uit mijn opleiding theaterdocent en jarenlange en diverse theaterervaring. Ik heb gespeeld voor diverse doelgroepen en gewerkt in diverse kunstorganisaties zoals bij stichting Cliniclowns, Zona's Kiosk, Blik Bijzonder (www.blikbijzonder.nl) en als projectleider bij stichting de Vrolijkheid (www.vrolijkheid.nl).

Meer informatie

Indien je geïnteresseerd bent kan je mailen naar moniquehoving@live.nl of bellen: 06-810 59 040.